

Schaakvereniging

De Vughtse Toren

Jeugdopleiding

Oktober 2022



Informatie:

Schaakvereniging 'De Vughtse Toren' ~ www.devughtsetoren.nl

Vughts Jeugdschaakclub ~ wolter.de.vries@home.nl

Jongens en meisjes, schakers van de toekomst...!

Jullie zijn vast toe aan een fijne vakantie. Het is in ieder geval begonnen met lekker zacht weer, De bladeren aan de bomen verschieten allemaal van kleur vóór ze hun boom gaan verlaten; en in de bossen wemelt het van de paddenstoelen.

Eventjes niet denken aan school of schaak. Vanaf november gaan we daar weer serieus mee verder.

Naar school... en, ja ook weer naar de schaakles..!

Een nieuwe locatie

Zoals je al begrepen hebt waren we op het end van het seizoen op zoek naar een nieuwe plek voor de schaakles.



Bij 'Ons Home' aan de Esschestraat speelden we enige weken omdat De Boerderij aan de Loonsebaan een nieuwe eigenaar kreeg.

Deze eigenaar vond het eerst wel leuk al die schakers in de zaal; maar toch had hij andere plannen met de zaal. Dus gingen we op zoek naar een ander onderkomen..

Het was best wel zoeken naar een andere locatie; maar die was nog niet zo makkelijk te vinden.

Uiteindelijk werd de nieuwe locatie Het Jeugd en Jongeren centrum 'De Elzenburg' aan de Lidwinastraat in Vught.

Een plek die jullie misschien wel kennen. De zaal is erg groot; dus ruimte genoeg om te schaken maar ook om even in alle rust (?) alleen aan je werkschrift te werken.



Wat voor ons wel jammer is, is dat deze ruimte niet voor de dinsdagavond beschikbaar was. Tot nu toe schaakten wij altijd op dinsdag, maar dat wordt nu dus op de woensdagavond.

Voor jullie maar misschien ook voor ons even wennen; want ja enkele leden kunnen niet op woensdag schaken. En dat geldt bij sommigen van jullie misschien ook.

100 jaar schaken ...

Misschien heb je het schaakbord thuis wel even helemaal weggelegd; en al die schriften 'onder het kussen' laten liggen. Dat is helemaal niet erg; eenmaal het schaken onder de knie, dan verleer je dat nooit meer. Door het spel regelmatig te spelen zul je het alleen maar steeds béter leren spelen.

In het clubblad van de Vughtse Toren stond een verhaal over iemand uit Vught, die online tegen een man uit Australië speelde.

Het was een man die..., jawel..., 107 jaar oud was.

De partij duurde heel lang want als de ene sliep was de ander wakker; en die kon dan steeds één zet doen. Dus elke dag en elke nacht ging er een zet van de ene kant van de wereld naar de andere kant van de Aarde.

De man uit Australië vertelde dat hij de schaak-app op zijn 100^e verjaardag had gekregen van zijn achter-achter-kleinzoon.



Zèlf leerde hij schaken toen hij 7 jaar oud was.

Deze 'stokoude' grijsaard schaakt dus nu al 100 jaar en heeft er nog steeds heel veel plezier in..!

... En, hoe de partij is afgelopen...; wel, die 107-jarige man won de schaakpartij met glans..! Tja, wat wil je tegen iemand met zo'n eeuw-lange ervaring.

Nou hopelijk hebben jullie in de toekomst ook zoveel profijt van het spelletje dat je nu steeds beter onder de knie krijgt.

Onze club bestond vorig jaar precies 50 jaar; en deze man uit Australië schaakt al twee keer zo lang...!

~

Jouw opa kan vast ook nog wat leren van schaken...

Kan je vader, moeder of grootouder jouw vorderingen van het schaken nog wel bijhouden? Het zou mooi zijn als je ook thuis spannende partijen kunt blijven spelen. Of win je soms nú reeds alle partijen?

Jullie leren nu eenmaal sneller dan oudere mensen.

Enkele leden van de vereniging organiseren elk jaar een cursus "Leren schaken en hoe nu verder..?"

Met een paar avonden schaakles zullen ze jouw spel al veel beter begrijpen... en daarna kan je vader, moeder of opa ook goed helpen om ze 'beter' te leren schaken.

Ook op de schaakvereniging kunnen ze misschien nog goede ervaringen op doen...!

Vallen en opstaan

Schaken begint, net als lopen, met 'vallen en opstaan'.

Maar na de eerste stapjes volgt het echte werk; je begint te lopen en je verleert het daarna nooit meer.

De eerste èchte schaakpartijen zul je ongetwijfeld verliezen.

Dit is nooit een schande; jullie begeleiders zijn ook ooit begonnen met 'vallen'; inmiddels kunnen wij schaken maar..., we zijn geen van allen wereldkampioen; ook het schaken is een kwestie van vallen en opstaan.

Van veel meer waarde is het dat je juist van je verloren partij -het meeste leert.!

Schaken in Armenië

Wij weten natuurlijk niet of je dit leuk zou vinden.

In ons laatste clubblad stond een verhaal over kinderen in Armenië. In dat land krijgt ieder kind gewoon schaakles op school.

Armenië is het enige land ter wereld waar alle kinderen in het basisonderwijs schaakles krijgen.

De president van dat land., -toevallig- ook voorzitter van de Armeense Schaakbond reageerde heel enthousiast toen een grootmeester van dat land met het idee kwam om voor het 'schaken' een officieel onderdeel te maken van het school-leerplan.

(...) "Kinderen, die schaken kunnen wiskunde makkelijker tot zich nemen; zo helpt schaken je ook met onderzoeken, nadenken, uitbeelden, risico's beoordelen, patronen herkennen en ruimtelijk, creatief en ook onafhankelijk denken!

Het leert kinderen omgaan met verlies, dwingt ze onderzoek te doen vóórdát steeds een beslissing moet worden genomen; het verhoogt hun IQ.

Omdat schaken een eerlijk spel is, zorg je er met schaaklessen voor dat iedere 6-jarige het belang van eerlijkheid kan begrijpen.

Dat is iets waar op termijn een hele samenleving, misschien wel de hele wereld, van op zou kunnen knappen.!" (...)

Nou, dat is nogal wat. Of dat dit hier in Nederland zover gaat komen is nog maar de vraag. In ieder geval heeft Armenië de meeste schaakgrootmeesters per hoofd van de bevolking.

Wist je dat...

... je bij de 1^e zet al 20 verschillende mogelijkheden hebt om het spel te beginnen ?

De paarden hebben beiden twee mogelijke sprongen (= 4) vanuit hun beginstand; en de pionnen kunnen elk één of twee zetten vooruit worden gezet (= 16)

Na het spelen van de eerste 4 zetten zijn er al 318.979.564.000 (ruim 300 miljard) verschillende stellingen mogelijk. Dat lijkt onvoorstelbaar; maar het wordt nog erger: Computers hebben berekend dat er na 10 gezette zetten (door wit en zwart) maar liefst: 169.518.829.100.544.000.000.000.000.000.000 verschillende stellingen mogelijk zijn.!

En dan te bedenken dat een gemiddelde schaakpartij toch wel zo'n 40 zetten kan duren.

Een schaakspel buiten, ergens op straat of in 't groen

Zoals je mensen bezig ziet met Jeux de Boules, denken wij dat het ook best leuk kan zijn zo maar ergens in de open lucht te kunnen schaken.

In diverse steden gebeurt dit al. En als het spel eenmaal aan de gang is gaan er steeds meer mensen mee bemoeien. Opeens blijkt, of lijkt, dat bijna iedereen verstand heeft van schaken..., of zijn het de 'beste stuurliu', die aan wal staan (en het altijd beter weten..) ?

De schaakvereniging heeft ook een grote-stukken-schaakspel. We lenen dat wel eens uit voor een buurtfeest of iets dergelijks; maar we kunnen het ook wel een keer voor de les gebruiken.



Een vaste tegelplek -als schaakbord- met stukken daarbij zou natuurlijk heel mooi kunnen zijn.

Misschien weet jij wel ergens in de buurt een gezellige plek waar dat zou kunnen.

De vraag is ook al eens bij de gemeente weggelegd. Die vindt het ook een mooi plan; maar dan moeten we wel met goede ideeën komen.

<< Schaakles op de stoep.

Schaakoefening in Het Klaverblad

In het Klaverblad stond laatst een schaakstelling uit een partij van twee leden uit de club.

De opdracht voor de speler met zwart was:

" Zet wit in twee zetten schaakmat # !! "

Van de meeste reacties die we kregen hoorden we dat dit niet mogelijk was.

Toch wist de zwartspeler de partij te beëindigen in twee zetten. Hij deed dit met een eenvoudig truckje.

Zet de stelling maar eens op thuis en bekijk 'm goed...



De witte Koning kan geen kant op. De zwarte Toren bezet de g-lijn en het zwarte Paard de beide vluchtvelden op de h-lijn.

Als de zwarte Loper naar veld g5 gaat staat de Koning wel schaak, maar niet mat.

De Koning kan nu via de g-lijn vluchten; want de Loper staat de Toren en dus ook de g-lijn in de weg. Als zwart nu eerst de Toren naar veld g2 brengt kan daarná (als 2^e zet) de Loper naar g5.

En nu staat de Koning wel schaakmat..!

Genoteerd als volgt: 1. --- Tg8-g2 2. --- Lh6-g5# (schaakmat)